

1873-12-11

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Japetus Steenstrup

Type:

Brev

Sprog:

Dansk

Afsendersted:

København

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Emneord:

H. C. Ørsted-monumentet,
mæcenvirksomhed

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen giver sine meninger om placeringen af monumentet for H. C. Ørsted til kende.

Transskription

Kjære Ven!

Efter Modtagelsen af Din Billet forleden Dag gik jeg til Ussing og talte med ham som syntes godt om den af mig antydede Plads for Ørsteds Monumentet tæt ved Nørregade, hvilken han ikke havde tænkt paa og han vilde nu bringe dette Project under Overveielse. Samme Dag traf jeg Prof. Clausen hos Maler Bloch, og berørte flygtigt Sagen, men Clausen syntes endnu meget stemt for Pladsen ved Holmens Kanal. I den Anledning vil jeg - da jeg vanskeligt kan faa Tid til at komme til Dig - gjøre Opmærksom paa, at Monumentet paa dette Sted, foruden den for en Ørsted altfor urolige Plads mellem Lastvognenes og Sporvognenes uophørlige Færden,

og foruden at det efter Kunstnerens Mening er for lille og blive uanseelig paa denne frie Plads vil komme til at staae uheldigt. Det kan nemlig ikke staae med Front mod Kongens Nytorv, thi saa vender det lige mod Nord; det kan heller ikke staae med Front mod Holmens Bro og Slottet, thi saa maatte det stilles helt udenfor Trekanten paa Fortoget; det kan heller ikke staae med Front mod Spidsen af Trianglen, i Retning mod Banken, thi saa staaer det skjævt mod Hovedavenuen fra Holmens Bro.

Det kan heller ikke staa med Front mod Industriforeningen (som snart flytter bort) thi saa vender det mod Nordvest og har Solen i Ryggen. Det maatte altsaa

stilles med Front mod Hôtel "Kongen af Danmark" med Hovedfærdslen af Publikum (der gaaer langs Industriforening) bag ved sig. Dette forekommer mig dog altfor uheldigt. Dersom det høie Consistorium vil tage Pladsen og Localiteterne, bl.A. den spidsvinklede Triangel i Øiesyn kan jeg ikke troe Andet end at man ubetinget vil forkaste denne Plads for et Ørsteds Monument og det af mange Grunde.

Din hengivne

J. C. JACOBSENS ARKIV
CARLSBERGFONDET

J. C. Jacobsen

d 11 Decbr 73

Herr Etatsraad J. Steenstrup

og forinden at det efter Trinsekens
Mening er for lidt og bliu' uantelig
gaa druen for Plads med Lænnen til
at staa uheldigt. Det kan uantelig
ikke staa med Trant med Længsel
Hjælpen, thi saa munder det lige med
Kant; Det kan gøres ikke staa
med Trant med Jalousier Læs og
Plattet, thi saa munder det stille gult
indrufer Corbanten gaa Laskaget;
Det kan gøres ikke staa med Trant
med Spidsen af Triangelen, i Lænnen
med Lænnen, thi saa staaer det spjælt
med Jalousier for Jalousier Læs.
Det ~~munder~~ ^{kan gøres} ~~ikke~~ staa med Trant med
Lænnen for spjælt hænder
thi saa munder det med Stodnet og Jas
Palme i Lyggen. Det munder ikke

4
Stilles med Traut med Habet Tungen
af Danmark "med Jernfødselen af
Fiskelivets (der gaar langs Lunds Højsommes)
hag med sig. Dette forarbejdet mig
dog alligevel ufærdigt. Derfor det
Jens Læringsbrev med Lags Pladsen
og Localiteterne, h. A. den første
indledte Erindring i Pindgen der mig
det Læringsbrev med at man i betragtning
mit forarbejdet denne Plads for et Fiskeri-
Kommune og det af mange Grunde.

11 Decbr 73.

Den frugtem
J. C. Jacobsen

Jens Christen J. Steenstrup