

1885-06-04

AFSENDER

J. C. Jacobsen

MODTAGER

Johanne Luise Heiberg

FAKTA

Type:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
København

Arkivplacering:
Rigsarkivet

Emneord:
Venskab, mæcenvirksomhed

DOKUMENTINDHOLD

J. C. Jacobsen ønsker fru Heiberg en god rejse til Norge.

TRANSSKRIFTION

Carlsberg 4 Juni 1885

Kjære Fru Heiberg

Jeg havde haabet, at jeg skulde faae Leilighed til at hilse paa Dem endnu engang, før De skulde drage bort, men nu seer jeg desværre af Deres venlige Afskedshilsen, at jeg har tøvet for længe. Lad mig da med disse Linier bringe Dem mine bedste Ønsker for et Ophold i Norges rene og blaae Luft maa styrke Deres Sundhed, saa at vi til Efteraaret maae gjensee Dem i det mindste ligesaa frisk, som da jeg sidst besøgte Dem. Skulde jeg komme til Sto[c]kholm, vil jeg ikke kunne modstaae Fristelsen til at lægge veien om ad det Norske Badested, hvor De boer.

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

Carlsberg 4 Jani 1885.

Kjære Fru Heiberg

Jeg sendte forrest, at jeg skulde
have hilst dig på dit at ville være den
endnu engang, for du skulde drage
hast, men nu har jeg desværre af
denne uventede Afstand selv, at jeg
har været for længe. Lad mig da
med dit Liden bringe den mine
bedste Hilsener for at Også i
Norge som og alle Lige med
Rigets den Hødest, for at vi har
Hverandret med glemte den i det
mindste ligesom forst, som da jeg
siddt besøgte den. Skulde jeg komme
til Stockholm, vil jeg ikke Liden med den
Tid selv, at jeg har været den om at
det Norske Landet, som du har.

Din hengivne

J. C. Jacobsen