

1881-05-18

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Ferdinand Meldahl

Type:

Brev

Sprog:

Dansk

Afsendersted:

København

Modtagersted:

København

Arkivplacering:

Rigsarkivet

Emneord:

Mæcenvirksomhed, Niels Juel,

Theobald Stein

### Dokumentindhold

Om praktiske forhold i forbindelse med afsløringen af Steins statue af Niels Juel.

### Transskription

Carlsberg 18 Mai 1881

Herr Etatsraad Meldahl.

Da jeg forleden Aften passerede forbi Niels Juels Monumentet, saa jeg at der fra dets Midt Linie til det Punct, hvor Fortoget dreier af henimod Kongens Nytorv, kun er c 32 Alen, hvilket forekommer mig meget knebent til den ene Siddeplac, naar Halvdelen af Kongetribunen drages fra de c 32 Alen.

Kunde man ikke anbringe en Estrade i en Vinkel ud fra Tribunen, med en Gjennemskjæring for eet Sporvognsspør?

Selv om man ikke skulde kunde forsyne den med Bænke, vilde det dog være en Opmærksomhed mod de Indbudne.-

Jeg har i Aften sendt et Par Ord til Ploug og gjort ham opmærksom paa, at vi tidligere have tænkt paa, hvilket

vi glemte i aftes, at Bidragyderne idetmindste de betydeligere, vistnok bør have Adgang til Festen. Dermed vil Antallet af Indbydelse maaske forøges ikke saa lidt.-

-----  
Jeg søgte Dem idag paa vestre Kirkegaard, men kom uheldigviis først derover et Øieblik efter af De var gaaet bort.

Deres hengivne

J. C. Jacobsen.

Carlsberg 18 Mai 1881.

W. J.  
Kære Stations Meldahl.

Da jeg forleden Aften påtræde  
forbi Niels Jacobs Mannementet, saa jeg  
at det fra det Neds Linnis led det  
Færd. Saa forlagat doret af Jerns  
Lægens Nylam, Linnis i 32 Alen,  
sikkert forskæmmet mig meget her skind,  
di den ene færdede, naar Jernsdelen af  
Lægens Linnis drages fra de i 32 Alen.

Linnis naar det auknings en færd  
i en Neds led fra Eriks Linnis, med en  
Opvækkelse for et Opvækkelse for.

Saa naar naar det Linnis Linnis for  
den med Gælden, neds det dog naar en  
Opvækkelse med de Linnis Linnis.

Jeg saa i Aften sendt at for det  
for Flang og gjald saa opvækkelse  
for, at vi i Linnis Linnis Linnis Linnis

1881  
ni glæmde: Altså, at Leidtragjærom,  
ideliuindstæ de betydning, ni skudt hvi  
saa Odgang di Læstæ. I den  
at Antallet af Læstæstæ vækst forogt  
thi saa lidt -

Jeg sagde dem idag om at  
Læstæstæ, men den uheldigst  
sagde de om at de vilde ofte at de  
var gaet bort.

Deres hengiven  
J. C. Jacobsen.