

J. C. JACOBSENS ARKIV
CARISBERGFONDET

1903-07-15

AFSENDER
Emma Gad

MODTAGER
Ottilia Jacobsen

FAKTA

Type:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
Humblebæk

Arkivplacering:
CA 000031960/000007644 ser. 3,
æske 3. CM 6/1988

Hundebak 15 Juli 1903

Ottilia død 20 Juli 1903

Kæreste Ottilia!

Ved et underligt Tilfælde sad jeg
for et Par Dage siden og skrev
til dig om du saa ifølge dit elsk-
værdige Løfte vilde komme herud
til Frokost en Dag i denne Uge
sammen med Fru Hegel, og som
jeg skriver, bringes Posten ind, og
jeg ser i Avisen, at du er grønne
og, og jeg maa kaste mine stak-
kels Indbydelse i Papirskurven.

Kære Du - hvad er dog det? Jeg

Kan ikke udstaa at vide dem, jeg
holder af, syge og lidende, især
naar man ikke ved, hvad der er
i Vejen. Jeg haaber da, at Du nu
er bedre - hvad?

Mine i hvert Fald - for det første
kan Du vel ikke tage Tur på
Landet. Dog - jeg opgiver ikke
Haabet om den Søndag, som
jeg havde glædet mig saa meget
til, og Du er jo altid ofte i Helsing-
ør, ikkesandt - det er ikke saa
langt fra Himmelsbæk.

Lov mig nu, at Du, saa snart
Du bliver rask nok dertil, sender

mig et Par Ord - saa skal jeg se
at skaffe fat i Lou Hegel, som kan
sige Dig al Verdens Ting om Ame-
rika, hvor hendes Sou har været
markt i et Aar.

Min Drog er lige kommen hjem
fra Frankrig efter et Aars Op-
hold derude, og jeg er jo ikke lidt
glad ved at have ham hjemme igen.
Lad mig nu se, du kommer Dig
hurtigt - De bedste Hilsener til
min Stoltbed Carl Jacobsen fra
hans og din gode gamle Tante

EMMagaad

6/1988