

1840-12-15

Afsender
J. C. Jacobsen

Modtager
Lauritz Møller

Type:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
København

Arkivplacering:
Carlsberg arkiv CA
000031889/00007584

Emneord:
Sofus Møller

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen ønsker Lauritz Møller tillykke med fødselsdagen og med sønnen Sofus Møllers fødsel

Transskription

S. T.
Herr L. R. Møller

Kbhvn d. 15^{de} Decbr. 1840

Kjære Ven!

Endnu aldrig har jeg med saa fuld Føie kunnet lykønske dig paa din Fødselsdag, som i dag, thi aldrig har noget Aar bragt dig saa megen Glæde og Lykke som det nu tilendebragte og næppe har du nogensinde seet et kommende imøde med saa glade Forhåbninger som i dag. O! gives der vel nogen Lykke, der kan lignedes med den, som et Barns Fødsel skjænker? gives der nogen Følelse, der saa ganske opfylder Hjertet og helliger og forædler det, som Faderkjærligheden? Nei! Intet, Intet af hvad der allerede stærkest bevæger et Menneskes Bryst kan sættes i Lighed med denne salige Følelse.- Jeg har selv fornemmet den og den glemmes aldrig – derfor bringer jeg dig mit fulde Hjertes inderlige Deltagelse i Din Lykke og Glæde og min varme Bøn forener sig med din for - Din førstefødte Søn og for hende, der nu er Dig dobbelt dyrebar - Himlen bevare ogsaa Dig længe for og med dine Kjære og skjænke Dig – mange mange Faderglæder!!

Din stedse hengivne
J. C. Jacobsen

P. S. Moder og Laura beder ogsaa at hilse og bringer deres Lykønskninger.- Medfølgende Ubetydelighed bedes ikke forsmået som en lille Erindring om
din Ven
Jack

Woburn p. 15. 3. Febr 1870.

Kjære Pappa!

Endnu aldrig var jeg med saa fuld
Sind som nu. Ligeledes dig paa din stiftede
dag, som idag, thi aldrig var mig saa
bragt dig saameget Glæde og Lykke, som
at nu tilendebragte og nægter jeg den
næsten finte frø, at hændende imøde med
saa glæde. Forsæbningens som idag.

O. givet den mal næsten Lykke, som den
lyst med den, som at Carus Sædel og Gæst.
givet den næsten Sælvs, der saameget
afgjort og gjæst og fællig og færdig
det, som stædt og færdig. — Nei!

Sædel, Sædel, af hvad den allest stædt
bænger at Mænds det Gæst den fællig
; Ligeledes med den fællig Sælvs. —

Jeg var selv saameget den og den glæde,
som aldrig — den fællig næsten jeg den med
fulde Gæst den indvæltig Sælvs.

Min Lykke og Glæde og min sønne Carl
farmer sig med din far - din far's hustru
Carl og far's hustru, det er en dig lykkelig
hustru. - Giv dem begge og far dig
langt far og med din søn og hustru
dig - mange, mange hilsener !!

Min bedste hilsener

J. C. Jacobsen

P. S. Maden og Laura's hustru og far af
fiske og hviings sønne dig hilsener.
Medfølgeren ubetydelig far hustru i de
farfarer som en lille forindring om

Min hustru

Jak.

J. C. JACOBSENS ARKIV
CARLSBERGFONDET

