

1844-02-06

AFSENDER

J. C. Jacobsen

MODTAGER

L. F. Andersen

FAKTA

Type:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
København

Arkivplacering:
Carlsberg Arkiv
00031960/000007644

Emneord:
Caroline Frederikke Jacobsen født
Schelbeck

DOKUMENTINDHOLD

J. C. Jacobsen fortæller, at hans mor Caroline Frederikke Jacobsen er død

TRANSSKRIFTION

Hr Buntmager L. F. Andersen
Thisted

franco

Kjøbenhavn d. 6te Februar 1844.

Kjære Fætter!

Idet du aabner dette Brev, venter du vistnok at modtage den Lykønskningsskrivelse, som du i lang Tid med Foie har troet at kunne imødesee, dog er ogsaa denne Formodning falsk. Det er desværre en Gjenstand af en ganske anden Art, der foranlediger mig til at tilskrive dig disse Linier. Det er ikke et Menneskes Indtrædelse i Verden, der i dette Øjeblik beskæftiger alle mine Tanker, det er netop omvendt et jordisk Væsen, der er draget herfra til sit egentlige Hjem; til Himlen. - Min elskede Moder er ikke mere synlig tilstæde iblandt os - jeg siger synlig, thi i den Kreds, hvori hun levede, vil hun stedse leve i Kjærlig Erindring, over den vil hendes Aand svæve og saaledes, skjønt usynlig, udøve sin vante velgjørende Indflydelse paa os alle. Skjønt jeg ved hvormeget dette Sorgens Budskab vil smerte dig, antager jeg dog at du er den, som bedst vil kunne have og taale den Bevægelse, som den uventede Efterretning maa fremkalde og det er derfor min Bøn at du forbereder vor stakkels Tante derpaa inden du meddeler hende Sagen fuldstændigt. Maaske jeg hvis jeg faar Tid lægger et Par Linier heri til hende, som du kan levere hende, naar hun ved Alt. - Ligeledes beder jeg dig med Skaansel at underrette Mdme Kreiberg derom. Hvad de nærmere Omstændigheder ved Sygdommen angaar, da beder jeg dig undskyldte at jeg ikke formaaer at berøre saa smertelige Erindringer - Desuden vil min Svigerinde meddele det nærmere derom i et Brev til Mdme Kreiberg. Dødens Stund var smertefri og rolig og hun hensov næsten umærkelig i Gaar Morges kl. 1. Vore Venner stod os troligen og kjærligen bi i disse sørgelige Dage og de søge med den hjerteligste Deeltagelse at formilde vor Sorg. Hils din kjære

J. C. JACOBSENS ARKIV
CARISBERGFONDET

Augusta, som vist ogsaa vil offre den ædle hensovende en
Kjærligheds Taare, Kys din lille Søn fra mig og hils din Svigerinde.
Lev vel og lad mig snart høre fra dig.

Din hengivne Fætter
J. C. Jacobsen

J. C. JACOBSENS ARKIV
CARISBERGFONDET



Hjælpehaugen p. 6. Februar 1879.

Kjære Fæder!

Tak for akeren alle Gode, men for de meste
at modtage den lykkelige Kærlighed, som du
i lang Tid med sin Gode har haft at kunne innde for.
Lig og ogsaa den Samværing selv. Det er den
nære og Gjenstand af en ganske anden Art, der som
Lægen mig til at hjælpe mig til det Læge. Det
er ikke at Mændene hustru. Men, der
dette Brevet lykkelige alle mine Gode, det er
næsten sikkert at jendigt Brevet, der er noget Læge
til sit egentlige Gode; til Gode. — Min at Gode
Mænd er ikke mine lykkelige Brevet at —
jeg siger lykkelig; til den Gode, som sin Gode, mit Gode
Gode kan lykkelig Gode, som den mit Gode Gode
Gode og Gode, lykkelig lykkelig, i den sin Gode lykkelig
Gode Gode Gode at Alle.

Kjære jeg med Gode alle Gode Gode mit
Gode Gode, lykkelig jeg Gode at den er den, som Gode
mit Gode Gode og Gode den Gode, som den Gode
Gode Gode Gode Gode og det er Gode min Gode at
den Gode Gode Gode Gode Gode den den Gode

J. C. JACOBSENS ARKIV
CARISBERGFONDET

^{Jeg jeg faar et}
fandt. Og nu faldt det ind. Men kan jeg lægge et Par
Læres for det Land, som du kan læse Land, naar du
med Alb. - Ligeledes hades jeg sig med Klædet af
indvandrede M^{rs}. Krieger Lærem. -

Jeg er nu i minnes Christendigt fader med Guds barm-
hjertighed, da hades jeg sig med det at jeg ikke færdig
af herrens for færdige færdige. - Lærdem mit min
Omkring indvandrede M^{rs}. Krieger Lærem, at Guds det M^{rs}.
Krieger. - Lærdem M^{rs}. Krieger og mig og Guds
Lærdem næsten indvandrede i Guds Margat 31 1. -

Men Krieger fader at Krieger og Guds hi
i det færdige Lærdem og Lærdem med den færdige
Lærdem af færdige med Guds. -

Jeg er nu i minnes Auguste, som mit og fader mit
oppe den det Guds færdige min færdige fader Lærdem.
Ej det lille Lærdem for mig og det Lærdem
den nat! og det mig færdige for mig

Min færdige fader
J. C. Jacobsen