

1864-05-19

AFSENDER
Nanna Rygaard

MODTAGER
Jens Brask

FAKTA

Type:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
Gl. Carlsberg

Modtagersted:
Mariager

Arkivplacering:
Carlsberg arkiv

Emneord:
Livet på Gl. Carlsberg

DOKUMENTINDHOLD

#51
Afventer transskription

51

Anna

Carlsberg Torveg Aften 19de Ma.

67

Uth! hvor det er en kjedelig Tid og
en kjedelig Paagangs - men! mit Brev
blikke de Kjærlighedsbrev, og det er hos!
hvor man den Plekkelad egentlig
kom - ja ligesom man har til Værelse
vil jeg holde mig og endende skal den
plac. det var ombragt jeg fete dit Brev
og jeg havde læst den da den efter det
Uth! kjære kjære Ven. jeg var virkelig
lyst ved at gaa ind af mit gode
Skind. Vel vidste jeg hele Mariagers
Disputation - Histories gennem Plakaten
og hendes Brev, apropos! det
var et smukt Brev, det fra
Karlens, jeg fete det først Lørdag den
14de, inden læse en Seddel fra
P. hvor der stod I A. tillige med alle
de forrige nye tilføje 2 Dage efter
aldes frivillig - Om I. A. skulde
forvildes lig med jeg i ikke - men
hvem er P.? Og en hendes Anna
jag en ad give ham Placens hos
Paukagardens, Hamborg - her
hvor man kan ikke tillig Oudek
eller var det til. en postkortet som

egen elskede Tante mand, mit
Kjærlighed paa Jorden. Naar ikal
jeg ser sine dig igjen!
jeg har paaet Brevet fra Tante Rittler
som skriver saa liefuldt, og kjænde
svake at sende dig det iindtugt -
Vegs skulde lase det saa jeg for
næsten ikke sende det bort, vil
du sende mig det ligesom igjen
git jeg saa det som Brevet kjænde
saaledes aflægge Væst.
Tante lider af en stærk Hovedpine idag
men er i det Tid Blod og blod med
mangestemindte. Zacharias er kommen
hjem, kala alle med Tugt anden Pustet
der er en Gfode, Pannissianen er 10 dage
paa Sunday skulle de herud. De
kjede mig disse Nidten - hans Fortælling
fra Grenvoden er morsomt at høre
men Herrenne gaa jo deres Vej.
Det er ikke morsomt med en Gfode
det mig snart i et blot et Par Linier
fra dig -
Mange mange Hilsener til alle mine Kjære
Din egen
Nanna Rittler