

1876-10-21

AFSENDER

Johanne Luise Heiberg

MODTAGER

J. C. Jacobsen

FAKTA

Type:  
Brev

Sprog:  
Dansk

Afsendersted:  
København

Arkivplacering:  
Rigsarkivet

Emneord:  
Mæcenvirksomhed, venskab

DOKUMENTINDHOLD

Johanne Luise Heiberg beklager, at hun to gentagne gange ikke har været hjemme da J. C. Jacobsen kom for at besøge hende.

TRANSSKRIFTION

Kjære Capitain Jacobsen!

Ak hvor ærgerlig! Første Gang jeg var ude i tre Uger, faldt Deres første Besøg! Idag maatte jeg holde Sengen heelt op ad Formiddagen for at kunne indfri et Løfte om at see "Rolands Datter" i Aften, og da kom Deres andet Besøg! Skammeligt! Men jeg beder opgiv mig ikke. Nu vil jeg sige Dem, at jeg ikke mere gaaer ud af Døren før jeg har modtaget Deres

tredie Besøg, og De dadler mig jo for min Indesidden, betænk det. Altsaa, efter Kl. 1 vil De kunne træffe mig hele Dagen til 10½ Aften, lige til den Dag De atter glæder mig med et Besøg.

Deres hengivne  
Johanne Luise Heiberg  
d. 21 Octb.  
1876

21/10 76

Kjære Capitain Jacobson!

Alle hvar uergerlig! Første  
gang jr var inde i tre Uger,  
galdt deris første Prisöy!  
I dag maatte jr halve Sengen  
heelt op ad Formiddagen  
for at kunne indfri et  
Løfte om at see "Poland's  
Vatter" i Aften, og da  
Damen deris andet Prisöy!  
Skammeligt! Men jr kan  
der opgive mig ikke. Nu  
vil jr sige Dem, at jr ikke  
mere gaar ud af Døren  
for jr har modtaget deris

trødte Besøg, og de badte  
mig jo for min Indsiden,  
betenke det. altsaa, efter  
Kl. 1 vil de bli inde træffe  
mig hele Dagen til 10  $\frac{1}{2}$   
Aften, lige til den Dag.  
Da de atter glæde mig  
med et Besøg.

Den 21 Octbr. Veni hængslen  
1846.

Johann Louis Heiberg

Til  
Hr Capitain Jacobsen.