

1881-10-05

AFSENDER

J. C. Jacobsen

MODTAGER

Johannes Steenstrup

FAKTA

Type:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
København

Arkivplacering:
Det Kongelige Bibliotek

Emneord:
Madame Rabu, selskabsliv

DOKUMENTINDHOLD

J. C. Jacobsens og Johannes Steenstrups fælles bekendte, Mme Rabu, besøger København. På grund af sit medlemskab af en jury der skal bedømme forskellige typer af byg har Jacobsen ikke så meget tid til at tage sig af gæsten. Steenstrup og hans søstre inviteres til middag.

TRANSSKRIFTION

Kjære Johannes!

Tak for dit Brev, hvoraf jeg seer at vor Veninde, Mme Rabu, ventes hertil i Aften. Jeg vilde gjerne besøge Hende snarest muligt men uheldigviis er jeg i Morgen fra Kl 9 til ud paa Eftermiddagen i Function i Industribygningen som Medlem af Juryen, der skal bedømme de indsendte Bygprøver. Dog antager jeg at kunne gjøre en lille Afstikker mellem Kl. 1 og 2 for at hilse paa hende.- Dersom der var Noget for hende at see eller høre paa Theatret kunde jeg vistnok ogsaa have ført hende derhen i Morgen Aften men Topsøes 3 Acts Skuespil er jo ikke noget for hende. Paa Fredag

Formiddag skal jeg atter møde i den omtalte Jury, hvor jeg dog maa kunne gjøre mig færdig til Kl 1, fra hvilken Tid jeg kan være til hendes Disposition enten tilvogns eller tilfods.

Men i hvert Fald haaber min Kone og jeg at see hende hos os paa Fredag Middag kl. 5 i Selskab med Dig og dine Søstre.-

Din hengivne

J. C. Jacobsen

Onsdag Middag 5/10 - 81

Jacobsen J. C. Onkel

Lyve Johannes!

At jeg har dit brev, som jeg
har at nu sende, som Rader,
mentet Jule's; Altså. Jeg vilde
gjerne have sendt for en anden
men i sidste øjeblik er jeg i Marburg
Et 9. det er på Onsdagen; i den
; Inden for de næste par dage
julegaver, det skal betyde de næste
Løgnen. Jeg vilde gerne at kunne
gøre en lille. Altså det vilde Et 10. 2
for at julegaver sende. - Derfor har
nu Marburg sendt at den vilde sende
for Onsdagen sendt jeg vilde også
Julegaver sendt sende; Marburg Altså
nu Torsdag 3. det vilde sende at jeg
vilde også sende. Jeg sende

Daarom heb ik u niet vergeten: de
aankomst van u, hoe zij dat was, en
hoe u mij gades die u, hoe u
dat zij kan nu die u die u die u
niet vergeten of u.

Ik heb u niet vergeten en ik
heb u niet vergeten en ik heb u
niet vergeten en ik heb u niet
vergeten en ik heb u niet vergeten.

Oude
10-81

De
J. C. Jacobsen