

1869-02-18

AFSENDER  
Alma Bloch

MODTAGER  
Laura Jacobsen

**FAKTA**

Type:  
Brev

Sprog:  
Dansk

Afsendersted:  
København

Modtagersted:  
København

Arkivplacering:  
Rydhavesamlingen

Emneord:  
Carl Bloch, Galoscher

**DOKUMENTINDHOLD**

Om forglemmelsen af Blochs galoscher

**TRANSSKRIFTION**

Mandag, 8 Februar 1869

Kjære Fru Jacobsen

Da min Mand sidst spiiste ude hos Dem, glemte han sine Galoscher. I dette Regnvejr trænger han til dem, og, da hans Tid er saa optaget, at han vanskeligt vilde finde Leilighed til selv at hente dem paa Carlsberg, beder jeg Dem sende Galoscherne

ind i Brolæggerstræde, vi ville da selv afhente dem der.

Indlagte Lommetørklæde fandt jeg i min Lomme, da jeg anden Juledags Aften kom hjem. Jeg maa have taget det fra en af Deres Gjæster, men, hvilken, veed jeg ikke rigtigt.

Maaskee det kan lykkes Dem at udfinde det. Jeg vilde have taget Lommetørklædet med, den Dag

jeg besøgte Dem, men glemte det.

Deres hengivne

Alma Bloch

Bloch

Alm Mandag, 8 Februar 1869.

18/2 69

Kjære Fru Jacobsen:

Da min Mand sidst  
spiste ude hos Dem,  
glemte han sine Galosker.  
I dette Regnvejr trænger  
han til dem, og, da hans  
Tid er saa optaget, at han  
vanskeligt vilde finde  
Lejlighed til selv at hente  
dem paa Carlsberg, beder  
jeg Dem sende Galoskerne

ind i Broelaggersstræde,  
vi ville da selv afhente  
dem der.

Indlagte Lommeetørklæde  
fandt jeg i min Lomme,  
da jeg anden Suledags-  
Aften kom hjem. Jeg maa  
have taget det fra en af  
Deres Gjæster, men, hvilken,  
veed jeg ikke rigtigt.

Maaskee det kan lykkes  
Dem at udfinde det. Jeg  
vilde have taget Lomme-  
tørklædet med, den Dag

jeg besøgte Dem, men  
glemte det.

Deres hengivne  
Alma Bloch.

Malcom Blochs Kusine