

**1908-10-10**

**AFSENDER**  
Michael Lunn

**MODTAGER**  
Theodora Madsen

**FAKTA**

Type:  
Brev

Sprog:  
Dansk

Afsendersted:  
København

Arkivplacering:  
000031889/000007584

**TRANSSKRIFTION**

MICHAEL LUNN. AXEL E. LEMMING.  
Højesteretsadvokat. Overretssagfører.

AMAGERTORV 1 1/2.

Telefon Nr. 4632.

København K., den 10 Okt 1908

Kære Fru.

Sil Paula har jeg skrevet et Par Gange og paa det  
med indtraagne de haraa dit hvide af at bygge sig  
Opførd i Skotland for at vende tilbage hertil.  
Ogsaa med Doktor Svinger har jeg tal meget i forbindelse  
Hav godkendt de Opførd, som jeg har skrevet med  
Paulas Tilbagevenden paa det uindvandede Tidspunkt,  
men mente, at der er andre og stærkere Grunde,  
der tale for, at hun skal komme snart muligt,  
og de navnlig den Grund, at Paulas Tilbedesværelse  
i Hjemmet vil være en Hindring for Foretagelsen af  
den æstetiske Forsoeg til sin Ny, at de fordi  
Dens Fader ikke vil komme til at lide under  
Tjænkning af Eksamensforholdene, naar han har Paula  
hos sig. Jeg er ganske enig med  
Fruen. Jeg tror ikke, at Fru Ny, selv om  
den ikke maatte blive Hjælper af K. K., vil sige af kom-  
me til at opgive at tage sin Skilling som Fru paa  
Skarlsberg; men skundt det alligevel hende,  
vil Paula ikke kunne blive nogen Hindring der-  
for; thi i saa Tilfælde vil Fru Ny arrangere det  
saaledes, at hun i tilfaldet i mod sin Faders og  
foretager det angreb paa hende udenfor Skarlsberg  
og lykkes det hende at beseire hende, hvad jeg ikke  
for længere Utvivlsomhed af og med ikke for anses  
for ganske usandsynligt, saa vil Dens Faders Fide-  
litas end paa Skarlsberg, uden at Paula har no-  
gen Andet end, at hun vil i Opsigelse, men i ethvert  
Fald uden at hun kan foretage noget for at forhindre  
det alt. at Dens Fader har sin Fide litas

den forordet paa anden Maade, end du kan paa den anden Side, og  
at de og sin Maade og Doktor Svinger, som du har sagt mig, Paula's  
Nærværelse, som Paula har sagt mig, men mener ikke, at Paula's  
den er saaledes som du har sagt, men mener ikke, at Paula's

de tage Initiativet til en Gyroptagelse af det afbrudte Laurits, anseer jeg for ganske usandsynligt, men skulde det alligevel ske, vil det ikke minnes forhindres ved Paulas Nærværelse.

Jeg mener altså, at man ganske kan stole på denne Grund for Paula til at vende tilbage, og at man ganske maa afse fra Begjæret for den Gy, naar Gyroptagelsen om Paula tages op.

Persam er ved en Mulighed for at Pater Sader var kommet til Bekjendelse af, at det er hans Opgave at tage sig af Paula og hendes videre Udvikling, saako paa hende, vaage over hende og forstaae hende, og at han var istand til at løse denne Opgave, - ja saa var det en anden Sag. Men den tænke man sig, at man ligesaa godt kan opgives, thi Pater Sader har mig 66 Aar, og har sagt Kendskab til sig selv, og det er ikke at vente, at han mig skulde forandre sig. Han vil engang imidlertid, naar det stikker ham, mere sig med at forstaae hende og give hende Forretninger, men især vil han end hende drive for sig og for at Pater eller end til daarlige Lunde gaae ind over hende. I saa Tilfælde vil Paula hende tappert bære sig; men hun er for ung og uerfarne til at blive den Overlegne og til at vinde Udsigt over sin Fader, saa at hun bliver den, som leder hende. Det var noget, som end ikke Pater Sader var istand til. Jeg tror, at der kun vil blive gjensidig Uerfordøelse, Lid og Spetabel og Adskillelse. I bedste Tilfælde vil Pater Sader nedblive at sidde ensam med sit Arbejde og sine Suberesser, og Paula vil gaae alene og raske; det store Løb - og det har hun alle gode Aar. Heller ikke maa jeg af hane Turkei kommer ligesom og tage i Turkei hos Pater Sader. Det gaar naturligvis heller ikke; men gjør dog mindre Skade.

Det var det, at Paula (M) gjorde med det. Særlig for det, at hun kom til at se sig selv som en anden. Pater Sader vil sig, at hun skulde have været ad sig selv og mig selv; men naar hun (M) vil tage sig af sig selv (M)