

1889-06-27

AFSENDER

Laura Jacobsen

MODTAGER

Ottilia Jacobsen

FAKTA

Type:
Brev

Sprog:
Dansk

Generel kommentar:
Mål. 12 x 18,8 cm. Dobbelt ark brev
papir med sørgerand.

Afsendersted:
København

Modtagersted:
Paris

Arkivplacering:
Carlsberg arkiv. CM 119/1981 (æske
0000031960/00007644)

Emneord:
Verdensudstilling Paris 1889. Paul
Dubois.

DOKUMENTINDHOLD

Laura Jacobsen beder Ottilia om at hilse Dubois, og hun ønsker sig et lille vellignende fotografi af ham. Hun beder om at høre om "øllets bedømmelse" på Verdensudstillingen.

TRANSSKRIFTION

Kjære Tillien!

hvis I reise paa Mandag den 16 Juli som Du skrev til mig i Dit Brev dateret Fredag 21 Juni, saa maae Du endelig forinden lade mig vide hvordan Dubois har det, jeg bad Eder en Gang om et lille men godt Photographi af ham, glem ikke det.

Jeg vil hverken eie eller have noget fra den franske Udstilling, uden den Præmie som Carl Faaer, thi den tilegner jeg mig jo ligesaamegen Glæde af som andre, og det er det bedste jeg kan faae. Duskriver Du antager vi sees snart, men hvis I reise paa Mandag og jeg først har bestemt at reise næ[æ]ste Mandag eller Tirsdag saa sees vi ikke saa snart, thi jeg tænker den 12 Juli at komme til Lüna og blive der i 6 Dage, Reisen tager 2 Dage, saa vi have den 20 inden jeg kommer

hjem, og saa ere I vel alt i Silkeborg, lad mig lidt vide derom, thi det var jo saa 6 uger atter at jeg ikke saae Dig og Børnene. Jeg kunde jo korte her et Par Dage, og hos Lüna et Par hvis vi saa kunde sees, thi det var mig jo meget kjært. Jeg har jo min kjære Carl Gudskelov, men jeg veed nok at han har saa travlt. Børnene ere voxede meget i 6 Uger og Du har jo haft en Tid som det kunde have sin Interesse at tale om. Jeg haaber nu at faae et Par Ord fra Carl eller Dig om Øllets Bedømmelse, Du sagde det skulde gaae for sig i Mandags den Dag Du skrev. Agnes fortalte igaar jeg hvde Brev, at Kühle var reist til Berlin. Hans havde sagt det. Fru Kühle var ikke med, hendes Svigermoder og Søsteren til Kühle ere komne fra Rom ere komne fra Rom og boe hos Kühles. Lev vel nu til vi sees om det saa bliver snart eller ei.

Hils min Carolus, Theodora, som Du selv kjærligst hilses fra Din hengivne
Mutter Laura Jacobsen

Syvsoverdag 27 Juni 1889

J. C. JACOBSENS ARKIV
CARISBERGFONDET

Sophie hilser mange Gange

27 Juni 1839

Kjære Tithen!

Hvis J. reise paa Mandag den 16 Juli
som Du skrev til mig i Dit Brev dateret
Fredag 21 Juni, saa maade Du endelig
forinden lade mig vide hvordan Dubois har det,
jeg bad heder en Gang om et lille men
gødt Fotographi af ham, glem ikke det.
Jeg vil hverken sie eller have noget for den
saa høje Udfløttning, uden den Promis som
Carl faaer, thi den titegner jeg mig jo
lige saamegen Gløde af som i andre, og det
er det bedste jeg kan faae. Du skriver
Du antager vi feer snart, men hvis J. rei-
se paa Mandag og jeg først har bestemt
at reise neste Mandag eller Tirsdag saa
feer vi ikke saa snart, thi jeg tænker den
12 Juli at komme til Ljuna og blive
der i 6 Dage, Reisen tager 2 Dage,
saa have vi den 20 inden jeg kommer

hjem, og som ere Javel et i Silkeborg,
lad mig lidt vide derom; thi det var jo
joa et Uge at jeg ikke saa Dig
og Børnene. Jeg kunde jo horte her et
Par Dage, og hos Lina et Par hvis vi saa
kunde sees, thi det var mig jo meget
hjørt. Jeg har jo min hjerte Carl Gud-
melov, men jeg veed nok at han har saa
travlt. Børnene ere vagede meget i
Uge og Du har jo haft en Tid som det kunde
have sin Interesse at tale om. Jeg havde
nu at faae et Par Ord fra Carl Lilles Dey
om Metis Bedømmelse, Du sagde det
skulde gaa for sig i Mandags den Dag
Du skrev. synes fortalte i gaar jeg
havde Brev, at Kühle var reist til Ber-
lin. Hans havde sagt det. Fru Kühle
var ikke med hendes Svigermoder
og Søsteren til Kühle ere komne fra
Rom ere komne fra Rom og haer hos
Kühles. Lev nu vel til vi sees om
det saa bliver snart eller ei.

J. C. JACOBSENS ARKIV
CARISBERGFONDET

Gits min Carolus, Theodora, som
Du selv hørligt hilser fra din
penzyvise Møtter Laura Gylden

Lørdag 27 Juni 1889

Sophie hilser mange gange