

1906-02-12

AFSENDER
Vagn Jacobsen

MODTAGER
Carl Jacobsen

FAKTA

Type:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
Unknown

Arkivplacering:
CA 000031883/000007578. Vagn
Jacobsens Arliv, æske 4

Emneord:
Ægteskab Lilli von Kohl

DOKUMENTINDHOLD

Reaktion på C. J.'s beslutning om at gifte sig med Lilly von Kohl

Munday Aften
12 Februar. 1906.

Kære Papa

Tak for dit sidste lange
Brev; din kvedelige Beslutning kom
jo ikke overraskende; det var hvad
vi alle havde ventet, men ikke haabst.
Da om Bestemmelsen er tagen og
sagen ikke kan forandres, holder Korte
og Tale angaaende denne Sag op af sig
Selv - i hvert Fald fra min Side.

Jeg kan af Hjertet ønske Dig alt
lykkeligt godt i dette nye Livs afsnit
jeg vil haabe for Dig, at Du maa finde
det i Din tilkommende Huston som
Du søger og trænger til; jeg vil ønske
at hun maa være den rette Veninde

J. C. JACOBSENS ARKIV
CARISBERGFONDET

og støtte for Dig - at hun maa være
i stand til at løse op i Din Sjæl
og gøre Dig glad og lykkelig. Hvis hun
vider sig at være den, Du tror, hun er
og gennem sin Opførsel overfor Dig
overbeviser mig om min Fejltagelse
da - men først da - kommer jeg maatte
tilbage. Jeg kan ikke leve paa Ny C. under
de nuværende Forhold, det vil være mig
for pinligt og ubehageligt. Med H. T.
Navneforandring saa vil jeg foreløbig
ikke foretage noget Skridt desangaa-
ende - forst det skulde gaa Betydning
maatte Helze jo ogsaa for andre Navne
og det synes hun i Øjeblikket ikke
at være stemt for, men det har ogsaa
en anden Betydning, hvis jeg bliver
stillet saaledes, at jeg, som forholdsin-
galt, maa søge at bjerge Fødem for

J. C. JACOBSENS ARKIV
CARLSBERGFONDET

Johanne og mig selv i Udlandet, som
et eller andet, saa vilde det lettere
og nemmere lykkes mig - og det vilde
ikke være mig saa pinligt.

Naar vi ses igen ved vel iagen af os
og derfor ønsker jeg at takke Dig for
den Opdragelse, som Du har givet mig
og for min Barndom paa Carlsberg
Du har i mange Retninger været en
god Fader og stortseende. Jeg ved
godt, at Du, naar Du holder ijen i
Fleje spørgsmaalene, kun gør det
for mit eget Bedste - for ikke at
ødelegge mig eller lade mig selv gøre
det. Du har lært mig at tænke
nobelt, og at være sand i mig selv
- eller maake godt Dit bedste i disse
Retninger - er det ikke lykkelig, et
Fjleu altsaa min. Tak for de

maange Skønhedsindtryk, Tak for alt
det gode Du har været for mig og for
det Du har stræbt at være for mig.
Jeg er rig paa Minde - de fleste gode
og jeg ser ikke lidt saa sort imøde.
Jeg skal mit hele Liv igennem søge
at hode min Slægts Navn og søge
at knytte mit Navn til Stammens
med Ære.

Skun gentage jeg, hvis Du engang i
Tiden trænger til at tale med en
oprigtig Ven og en Praud, som omkæmper
dit bedste for Dig, saa vil Du altid
blive kortligt modtaget og med
aabne Arme.

God Du snart finde Lykken!

God velsigne Dig - og Tak for alt
godt.

Din. Søn

Vagn