

1886-09-28

Type:  
Brevudkast

Sprog:  
Dansk

Afsendersted:  
København

Modtagersted:  
København

Arkivplacering:  
Rigsarkivet

Emneord:  
Danmarks historie, Frederiksborg  
Slot, mæcenvirksomhed

## Dokumentindhold

Udkast til brev om klokkespillet og især Neptunspringvandet

## Transskription

Carlsberg 28 Septbr 1886

Kjære Hr Etatsraad Meldahl

Da De ved Deres Udtalelser om et Sangværks Betydning har udøvet en væsenlig Indflydelse paa min Beslutning om at anskaffe et saadant til Frederiksborg og da Deres nidkjære Bistand derfor er paaregnet ved den inderlige Ordning af Opstillingen, m.m. bør jeg ikke tøve med at meddele Dem fuldstændig Oplysning om dette Anliggende og jeg sender Dem derfor hoslagt en Kopi af Overenskomsten med Bertram Larsen, samt af de væsenlige Puncter i hans Overslag tilligemed en Fortegnelse over Klokkerne.- J. C. Jacobsen

-----  
Jeg venter nu hver Dag 12 af Bronzefigurene til Neptuns Fontainen, som paa en Ubetydelighed nær vare færdige, da jeg saae dem i Stokholm. Jeg saae ved den Leilighed, at der har været 54 (maaske 57) Straaler, samt disses omtrentlige Retning. Det bliver derfor ingen ganske let Opgave at give hver Straale en saadan Retning og at faa forskjelligt Tryk, at de komme til at danne harmoniske Kurver, naar de ses fra Siden i passende Afstand (fra Indgangen ad S. Porten) og at De falde passende fordelt i Bassinet og ikke støde sammen paa deres Vei gjennem Luften.

Denne Opgave maa være løst før man kan tage Bestemmelse om Fontainens, navnlig Midtepillens, Dimensioner og Form og saasnart Statuerne ankomme, blive de derfor strax opstillede paa et Stativ af Træ her paa Carlsberg hvor man kan prøve deres Opstilling samt Straalerørene som skulle anbringes indeni dem og experimentere med Retningerne og det forskjellige Tryk, hvortil fra mine store Brandpumper have rigelig Kraft. Min Lyst til at øve mig i Løsning af Opgaver har foranlediget mig til det maaske ørkesløse Arbeide, at gjøre forskjellige Udkast til Straalernes Kurver og deres Fordeling, hvoraf 2 omtrent ere færdige, hvorefter jeg skal sende Dem og Heindr. Hansen Kopoier deraf. De ville i al Fald deraf see, at Bassinet maa være saa stort i Omkreds, som det gamle Fundament tillader, for at kunne modtage den store Mængde af Straaler.

Jeg er noget urolig over, at jeg ikke kan gjøre mig en omtrentlig Forestilling om Udgiften til Bassinet og til Midtpillen, hvilken sidste vistnok oprindeligt har været rigeligere udstyret, end jeg faaer Raad

til, men selv om denne ganske vist maa gjøres mere tarveligt, trøster jeg mig med at Virkningen af et Springvand paa Publikum væsenlig beroer paa Vandets levende Spil i en Rigdom af forskellige Kurver og i den Henseende maa man med det kraftige Pumpeværk, som vi haver, kunne præstere nok saa meget som Chr 4<sup>des</sup> Brøndmester.

Det var Skade, at Grev Rosen - vistnok paa Grund af Faderens Død - ikke kom hertil paa Hjemreisen fra Berlinerudstillingen og at vi saaledes ikke fik Leilighed til at tale med ham, men jeg fik af min Samtale med ham i Stokholm det Indtryk at han har Lyst til at tage fat paa Dagmers "Død", hvorfor han ønskede Oplysninger af Kildeskrifter og jeg syntes at mærke, at han kun ventede paa en udtrykkelig Bestilling for at erklære sig villig til at paatage sig den. Da jeg nu skal sende ham de Skrifter som Johannes Steenstrup har givet Anvisning paa, vil jeg foreslaae at vi med det samme give ham en udtrykkelig Bestilling paa "Dagmar".

Med en Mand som Rosen kan man vel ikke accordere men maa formentlig gjøre Bestillingen uden videre, med Angivelse af Billedets Dimensioner og overlade ham at fastsætte Prisen. Dersom De er enig heri, antager jeg at De, ifølge Deres Forhold til Rosen og som Formand i Museets Bestyrelse maa gjøre Bestillingen og det er da vel rettest at De ogsaa sender ham de omtalte Kildeskrifter <sup>x)</sup> i Museets Navn.

Deres hengivne

J. C. Jacobsen

<sup>x)</sup> Disse bestaae ifølge J. Steenstrups Raad kun af i Grundtvigs "Gamle Folkeviser" 3<sup>die</sup> Del og i et fortræffeligt, orienterende Uddrag af Disse af N. M. Petersen i "Folkekalenderen" for 1843

Carlsberg 28 Septbr 1866.

Til min fr. Kædebroder Meldahl.

W2/

Da du med dinne Brev har vist mig at du har  
Oplysning om at du vil anse mig som en  
Oplysning om at anse mig som en  
af de Inder med mig og som du vil anse mig  
den endelige Ordning af Opstillingen. og som du vil  
ikke lade mig at meddele dem med mig  
om alle Anledninger og jeg sender dem derfor  
en Lige af Carlsberg Kædebroder og Mellem  
samt af de nævnte Inder i det Område liggende  
en Lige og med de Inder. - C. C. Jacobsen

Jeg anser mig som den 12 af Carlsberg Kædebroder  
de nævnte Inder, som jeg vil meddele mig  
samt jeg sender dem i det Område liggende  
Lige og som du vil anse mig som en  
samt du vil anse mig som en Lige og som du vil  
samt jeg sender dem derfor en Lige af Carlsberg  
Kædebroder og Mellem samt af de nævnte Inder  
i det Område liggende en Lige og med de Inder.  
Lige og med de Inder. - C. C. Jacobsen

279  
278

Minne Opgaver naar navn løst for naar den Konge  
Cesarsmæssig og Tanslærings, navnlig Mitbestilling, Dienerens  
og Tans og forsvarede Katerens andamme, hvor de desfor Konge  
opstillede paa de Staden af Tans for naar den Konge  
Opstilling af Katerens navn, navnlig navnlig indre i den  
og experimenten med Katerens og det forsvarede Konge.  
for naar naar <sup>Kongerlig</sup> Grandtægted. Min højt til at naar mig i  
Katerens og Opgaver for forsvarede mig til det naar  
indre Konge, at gjennem forsvarede til det Katerens  
Tans og navnlig Tans, navnlig og navnlig og navnlig,  
forsvarede mig til Tans den og navnlig. Navnet Tans navnlig  
de navnlig i at navnlig navnlig, at navnlig naar naar navnlig  
i navnlig, naar det gamle navnlig navnlig, for at Tans  
navnlig navnlig navnlig af navnlig.

Jeg er navnlig navnlig, at jeg den Tans navnlig en  
navnlig navnlig navnlig og navnlig til navnlig og det  
Mitbestilling, navnlig navnlig navnlig navnlig navnlig navnlig  
navnlig, og jeg navnlig navnlig, naar navnlig navnlig navnlig  
navnlig navnlig navnlig navnlig, navnlig jeg navnlig navnlig  
af et navnlig navnlig navnlig navnlig navnlig navnlig navnlig  
navnlig navnlig i en navnlig af navnlig navnlig navnlig navnlig  
naar navnlig navnlig navnlig navnlig, naar en navnlig, navnlig  
navnlig navnlig navnlig navnlig navnlig Ch. T. Grandtægted.

Det med Hødt, at Gørn Rosen er vist at være Grund af  
Satsen det - At den sidste paa Hjemreisen paa Nørlands-  
Læstingene og at vi havde det selv Læsting det at tale med  
ham, men jeg fik af min Samtale med ham i Stockholm det  
Bekendte at han selv sigte at tage fat paa Dagmar "Død",  
forpaa sin ansete Oplysninger af Tidsskriftet og jeg syntet  
at undersøge at han selv mueligt var en istand til at bestemme  
ham at erklære sig rigtig at at tage sig der. Da jeg var  
stet fandt ham de Skrifter, som Johannes Steenstrup har  
gjort Omtale paa, vil jeg have Raad at vi end de  
samme give ham en istand til at bestemme paa "Dagmar".  
Med en Mand som Rosen kan man vel det at undersøge  
men man saamest til at bestemme inden anden, end  
Angivelse af det det Dimensioner og averske paa at  
forfatteren skriver. Derfor er det mig selv, at tage sig at  
de ifølge det Tilfælde de Rosen og den Sammen. Men det  
beslyttelse man af sine Bestemmelser og det at de vel vilde,  
at de ogsaa fandt ham de enkelte Tidsskrifter i Mønstret  
Navn.

Jens Jørgensen  
J. C. Jacobsen

De disse bestaa ifølge J. Steenstrup's Laad Læs i Grundtegen  
"Gammel Tidsskrift" 3<sup>de</sup> Del og i de forbeholdt, anmerkende  
Læsting af det af N. M. Petersen i "Læstingens" for 1843.