

1865-10-18

AFSENDER

Nanna Rygaard

MODTAGER

Jens Brask

FAKTA

Type:  
Brev

Sprog:  
Dansk

Afsendersted:  
Gl. Carlsberg

Modtagersted:  
Mariager

Arkivplacering:  
Carlsberg arkiv

Emneord:  
Livet på Gl. Carlsberg

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription

100.

18<sup>(o)</sup> / 10 65

Di Hjære!

Jeg skrev Søndag eller Fredag i  
forrige Uge nogle Lieder, bestemt  
til Dig - men da det mest var Be-  
dragninger over gamle Forhold, og jeg  
var i en temmelig nedtrykt Stem-  
ning, har jeg nu opgivet at sende  
Dig dem - Nei! det var Onsdag, om  
kvæder jeg det - jeg heder Dig næsten med  
dine faae Linier - men endtaldet  
bliver bedre og længere er mere end  
sviolsomt, Takjænde jeg kommer her  
den specielle Hensigt at bringe Dig  
min Lykkønsning: Anledning af  
at Du paa Lørdag fylder Dit 33<sup>de</sup> Aar.  
Hvæde jeg kun give et søgt Udtryk  
af hvad jeg føler i Hænde mig fra  
Hjertet at Hvæde jeg kun kalde Dig  
alle de Gudeer jeg næver for Dig.  
De fremtiller sig end ikke klart for  
mig selv - jeg ved kun at jeg vilde vil  
bringe mit Liv med at gjøre Dig



Det vilde allerede være mistænkeligt  
om din hvide søjers Leilighed Her  
skal om Familien enkelte Hæder  
mer.

Jeg kan ikke skrive mere: Afen  
hvis du har ventet paa Brev, men  
du vil skrive som Gængsle Catastrofe  
min Tænkning, jeg kunde ikke  
jeg var forfærdet tilsvare

Adskil! Undskyld alle triste Tår  
tilføjet. - Adi Alle - Din

Din egen  
Nanna

Jeg har det Indet hvidt fra Moder  
og Træstegarden - Tak for Brevet  
og Loisings -