

1881-06-30

AFSENDER
J. C. Jacobsen

MODTAGER
Ferdinand Meldahl

FAKTA

Type:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
København

Modtagersted:
København

Arkivplacering:
Rigsarkivet

Emneord:
Mæcenvirksomhed, selvskabsliv

DOKUMENTINDHOLD

Om Motley's bog

TRANSSKRIFTION

d 30 Juni 1881

Kjære Herr Etatsraad Meldahl

Jeg maa takke Dem ret meget for Deres Opmærksomhed ved at sende mig Oversættelsen af Motley, hvis Forord i høi Grad have interesseret og glædet mig. De stemme ganske med det Indtryk, som jeg i sin Tid fik ved at læse Værket paa Fransk. Da jeg nu har anskaffet den danske Oversættelse, sender jeg det fra Dem modtagne Exemplar tilbage tilligemed det første Bind af den franske Oversættelse hvis Introduction af Guizot sikkert vil interessere Deres Frue.-

Med hjertelig Tak til Dem og Deres Familie for de behagelige Timer jeg tilbragte sammen med Dem i Søndags 26 juni forbliver jeg

Deres hengivne og forbundne

J. C. Jacobsen

[På langs af brevet] Jeg har lovet Grosserer Halkjer og hans Frue at vise dem Kongefløien paa Søndag og haaber at Localerne er tilgjængelige for os.

30 Juni 1881.

(+)

Min fjerre Kæreste Meldahl.

Jeg har læst De gamle Hæfter og har dem til mig. De gamle Bøger og Breve af de gamle er meget interessante for os.

Jeg var liden den nat ugent for
Jens Opmærksomhed og at sende mig
Omsættelsen af Molley, Jørgen Lørdag.
Jeg fortæller dem i den første af glæde mig.
De gamle gæster med det Lutherske, som
jeg: jeg fortæller mig at lade Hæftet om
Lørdag. De jeg var den aften den
den Omsættelse, sendte jeg det for
den modtagne fremgår tilbage til mig
det første Brev af den første Omsættelse.
Jeg fortæller dem af Gudsord, Brevet,
mit interessante Lørdag Lørdag.

Med venligst Tak til dem og dem
Lørdag for de venlige Brev og jeg
tilbage sammen med dem: Lørdag
færdig mig

Er det den gamle og færdig mig
J. C. Jacobsen.