

1885-07-15

AFSENDER
J. C. Jacobsen

MODTAGER
Agnes Bertelsen

FAKTA

Type:
Letter

Sprog:
Dansk

Generel kommentar:
Dateringen påført senere med
blyant, formodentlig af Johannes
Steenstrup.

Afsendersted:
Stockholm

Afsenderinfo (lakstempel, adresse
m.m.):
J.C. Jacobsens brevpapir

Modtagersted:
København

Arkivplacering:
FA 4-001-00016; F7

Keywords:
Travel letter, travel letters

SUMMARY

Travel letter from Sweden. J. C. Jacobsen tells about his plans and that he must give up going to Tronhjem. He mentions a letter from H. Drachmann

TRANSSKRIFTION

Stockholm, Onsdag Eftm.

Kjære Frøken Bertelsen

Jeg seiler om en Times tid til Gripsholm, hvor jeg overnatter i Mariefred, for at have god Tid imorgen til at bese Samlingerne paa Slottet. Jeg kommer tilbage derfra i Morgen Aften. Jeg seer at her er saameget at bestille, at jeg maa opgive den paatænkte og forholdsvis altfor trættende Reise helt op til Tronhjem og jeg gaaer altsaa om c 8 Dage directe herfra til Christiania. De fleste bekjendte Mænd ere nu paa Landet, men nogle har jeg dog truffet, deriblandt Retzius og hans Frue, som jeg skal spise til Middag hos paa Søndag.

Tak for de tilsendte Breve. Dersom Brevet fra H. Drachmann er læst af Kühle eller Bang, beder jeg Dem sige at jeg ikke ønsker det omtalt. Jeg haaber at min Kone, som vel nu snart forlader

Teplitz, maa have det godt og at hun ikke har lidt for meget af Varmen. Her har den været streng midt paa Dagen, især da det er saa vanskeligt at finde Droschker, men Aftenerne ere guddommelige. Idag er det for første Gang lidt skyet og truer med Regn, hvilket kan være ret behageligt, naar man kun ikke skal miste de bedaarende "Sydens Aftener."

Tak Kühle for hans Brev. Det er jo meget heldigt, at vi kunne faae den ønskede Ventilator med Kapitaen Reik. Om Bryggeriet ved jeg iøvrigt Intet at omtale, kun maa jeg gjøre Undskyldning til Dr. Hansen for at jeg ikke sagde ham naar jeg vilde reise og ikke sagde ham Farvel.- Hils Kühle, Bang, Kjeldahl og alle Andre paa Carlsberg, samt Theodora og alle de gode Venner i Kjøbenhavn. Hils ogsaa Pasteurs og vær selv venligst hilset fra

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

Hils min Kone at jeg vil skrive directe til hende i Wiesbaden, naar

J. C. JACOBSENS ARKIV
CARISBERGFONDET

jeg er kommen her tilbage.-

7001-00016

J. C. JACOBSEN,
Bryggeriet Samle Carlsberg,
Kjøbenhavn. K.

Stockholm
Kjøbenhavn, den 188
Onsdag Eftm.
15 Juni 1885

Ærre Værdige Bertelsen.

Jeg skriver nu en Cirkulær til Gjørdhøjen.
Hvad jeg anmoder: Mariefred, som at jeg
gør det i en anden til et bestemt Tællingsår
som Skatte. Jeg tænker tilbage på
i Møgen Aften. Jeg tror at jeg er
særlig glad at høre, at jeg er en anden
paalevte og forfuldt med alle de
Leds Jule og til Trost og jeg
alligevel i 8 Dage dimitte for
Christiana. De fleste betydelige
Mænd er nu på Land, men nogle
jeg dog kun, med blinde Ret og
Jule Lær, som jeg skal have til
Jule på Onsdag.

End som de tilfældige Casus. I den
Lær for H. Brachmann er det at
Kirkens eller Børg, hvor jeg
at jeg er en anden til alle. Jeg
at min Lær, som er en anden

J. C. JACOBSENS ARKIV
CARISBERGFONDET

Jeg min Lære at jeg mit navn skriver
at fandt i Wiesbaden, naar jeg er kommen
for selskabet. -