

1881-07-20

AFSENDER  
Sophus Müller

MODTAGER  
Carl Jacobsen

**FAKTA**

Type:  
Letter

Sprog:  
Dansk

Afsendersted:  
Athen

Modtagersted:  
København

Arkivplacering:  
CA 000002607/000000296

Keywords:  
Travel letter, travel letters

**SUMMARY**

Müller skriver fra Grækenland, at der ikke er nogen grund til at blive meget længere, da der for tiden ikke graves. Han glæder sig over at han har haft mulighed for at studere de seneste fund fra bl.a. Mykene.

**TRANSSKRIFTION**

Athen 20 Juli 1881

Kjære Hr. Brygger Jacobsen

Jeg vil ikke forlade Grækenland uden at meddele Dem, at der ikke for mig, saa vidt jeg kan skjønne, er nogen særlig Grund til at ønske at kunne blive her endnu i lang Tid. Der graves ikke for Øieblikket nogetsteds og større Undersøgelser paatænkes vel, men ville, efter hvad der er sagt mig, næppe mere end i Gang for det Første.

Jeg maa derfor, saa meget der end var at se og lære for mig hernede, holde mig til min begrænsede Reiseplan og glæde mig over, at jeg har kunnet i Ro og til Bunds kunnet studere de ældste Fund og se den hele Række af dertilhørende Localiteter: Olympia, Mykene, Tiryns, Menidi, Sparta og Palamidi. Dels er en høist interessant Gruppe af Fund, som sikkert endnu ikke er rigtig forstaaet.

Jeg gaar nu herfra med Skib efter min først lagte Reiseplan; men det sker ikke uden at jeg sender et langt Suk efter dette Oldtidsland, dette Kunstens Hjem. Jeg har kjøbt rigtig gode Ting til vor Antiksamling; men de smaa Pengeforhold har jo ogsaa her været generende. Rent bortset fra den forfærdelige Hede beder jeg Dem modtage en meget varm Hilsen fra Deres med Høiagtelse ærbødigst hengivne

Sophus Müller

Athens. 20 Juli 1881.

Kjære Hr. Brygger Jacobsen

Jeg vil ikke forsåge at tænke på tiden af middeld Oens, at  
der ikke for mig, saa end jeg kan skjønne, er meget særlig lyst  
for at ønske at kunne blive her endnu i lang Tid. Der gaaes  
næst for Quidtals angrebene, og større Medensogelser paa tanken  
med vilde, efter hvad der er sagt mig, saage kom end i Gaaen for  
Selskabet. Jeg er end derfor, saa meget der end var at vi, lærer  
for mig herunder, holdt mig til mit begrensede Program og gik  
mig over, at jeg har kendt i Ro, til de end stidende de alene  
Fors, og den held Række af dets høje Localiteter: Olympien,  
Marsen, Torget, Akropolis, Spata, Palausidi. Det er en højst in-  
teressant Gennemgang af Fors, som skildrer endnu ikke er rigtig forstaaet.  
Jeg gaar nu herfra med Gode efter min ferdige Gennemgang;  
med det der ikke, især at jeg sender et meget stort efter dette  
Blotidalsland, dets Tilstedeværelse. Jeg har kjendt rigtig god  
Ting til en anden saerlig; men de saae Carlsbergets have  
og saa her end generende. End borte for den saerlige Gode  
beder jeg om medtage end meget saa vilken for

Deres med Venlighed og med  
Høflighed

Sophus Møller.