

1887-04-01

AFSENDER

Laura Jacobsen

MODTAGER

Theodora Jacobsen

FAKTA

Type:
Letter

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
Rom

Modtagersted:
København

Arkivplacering:
Carlsberg arkiv. Familiearkivet
æske F 13

Keywords:
Funeral

SUMMARY

Afventer transskription

J. C. JACOBSENS ARKIV
CARLSBERGFONDET

Vi havde tffler Brev fra Din mamma,
de have det godt og er nok gaach vor Log
og paa et troget, det har Du sendt paa
Hortet. Det er kedelig at vi ikke have faaet
et Brev som Din Papa har skrevet til
Grand Papa, thi det har nok været et rødt
Brev. Grand Papa har og paa skrevet et rødt
Brev til Din Papa. Du kan troe vi havde
nogle dejlige Dage sammen inden Dine
Foreldre rejste dem vil vi aldrig kunne glemme.
Vi Du nu lille Frøken Sofie, Henningens
og Hlevberg fra mig, samt Lotte
Christine og Niels. Naar mændene kommer
vel for Kjøttens Skjætte til Lørdag vilde jeg vilde dem. Din lille Theodora
vil jeg nu vilde mig end at jeg tager i mine
Arme og kysser. Gud bevare Edes alle gode og
være. Grandpapa og Grandmama kysser dig
og Din kære hustru. J. C. Du hengive
Laura Johansen.

Jdette Hebbeth kom Din Pappas Brev til Tude,
det var rigtig fornøjelig for os begge
Lev vel alle sammen,
gii vi vare hos Edes.

1/4 1887
C.M.

Roma 1ste April 1887
Hvor mange har Du været, ret og ret?

Mit kjære lille Theodora

Tak for det røde Brev som jeg fik fra Dig
i Genaa, det har gjort mig godt at jeg ikke
for har haft Tid at skrive til Dig, men jeg har
haft saamange Breve at skrive i den Tid
jeg har været i Rom og Du ved vel at Grand-
Mamas Breve er gamle og ikke gode, og her er
saameget at bruge dem til, thi her er saameget
at see og det skal man løse om, for at kunne
finde det, og forstaa det, og kende det, og det
hinder for at huske det, det er en anden sag. Jeg har
vært i den Campile Doria det er et meget smukt Hus
med et meget stor Have større end Frederiksberg
og Søndersmarken til sammen, Jorden og Gården
er saa fuld af Blomster, og det var alle de
smukke Blomster som Klaffen har saa travlt
med at drive frem de vokse der af sig selv, for
her er varmere end hjemme, vi havde den Blomst
med paa den End, hun har nogle hvide, hvide
lunger. Hvordan gaar det med Eders Kjøp
det er da vist at Du gaar fri for den.

J. C. JACOBSENS ARKIV
CARISBERGFONDET

fortæl mig, naar Du skriver, hvad lille Es-
land kan sige. Her er saa mange frække
Børn, men de ere saa udmærkede, at man
ikke faar dem at sige for at den Stads som
de have paa draget at end Gjærskjends
til sig, og saa kan man ikke bare sig for at
læse at Børn ere saa pientede. Din Grand-
Tata blev meget glad ved Dit Brev, som han
besvarede og affandt sammen med et til Dir
som var den Kærlige som Du nok har faaet.
I Løvedags blev GrandTata meget syg, og den
dag og Mandag siglede, men siden er han borte, og
ikke og maaske fare at fornuftig Spise. Vi kunne
gud kan Du troe for at hans Brev som raske
det maaske Du og saa gøre, for at hans Beskriv
han vedvare. Han kommet vist uoppe af Len-
gen for om 14 Dage mere Dødsdøden.
Men til de Sager komme vi ikke, thi naar han
bliver saa raske at han vil, saa maaske det være
hjem til Danmark. Hvis Din hjerte Bedstemoder
fra mig, og sig hende, at jeg tænker paa meget
paa hende, fordi hun er saa hjertelig mod Dig
og Dine Svøgende. Smaa og saa endelig alle
gøre hvad hun siger, det er den bedste Taknemmelig
ved som I kan se hende.