

1868-06-xx

AFSENDER
J. C. Jacobsen

MODTAGER
Carl Jacobsen

FAKTA

Type:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
København

Arkivplacering:
Uden FA-nummer, æske F 3,1

Emneord:
Venskab, familieliv, rejse

DOKUMENTINDHOLD

Om bryllupsgaver og familien Linds besøg i Paris.

TRANSSKRIFTION

Kjære Carl!

Da din Moder skriver til Dig idag, griber jeg Leiligheden til at vedlægge et Par Ord.-

Jeg glemte i det sidste Brev at sige, at din Moder ikke veed, at jeg har skrevet det, fordi det angik Presenter til hende, Magnella, osv. Da jeg ikke har fået underretning fra Dig om jeg kan sende Kaffekanden til bestemt Adresse i Strasbourg, sender jeg den nu imorgen pr Post til din Adresse poste restante i Strasbourg, hvor jeg antager, at Du kommer saa betimeligt før Brylluppet, at du kan faae den fortoldet osv. Glem ikke itide at lade mig vide hvortlængge Du vil blive i Strasbourg og til hvad Tid Du antager at være i London, samt om Du tager til Meyr's Hotel i Jewry Street, for at jeg kan sende Dig de Adresser og Recommandationer, jeg kan skaffe dig. Din Moder fortæller dig vistnok om hendes Besøg hos Fru Halkjær og om dennes Elskværdighed og Løfte om at meddele hendes 2 Sønners Adresse i London og Edinburgh. Det var dog godt, at Du præsenterede dig for hende. Hils Linds'. Glem ikke at føre dem til Marie Antonittes Fængsel i Conciergerie. Lev vel !
Din Jacobsen

J. C. JACOBSENS ARKIV
CARISBERGFONDET



efter $\frac{6}{6}$ 68

Tjen Carl! C.M.

Da din Moder skrev mig det sidste Brev, og du mig
Lindes Brev, da det var det sidste og det sidste Ord. -
Jag glæbde i det sidste Brev at se, at din
Moder ikke var død, at jeg var kommet til, fordi de
angik forfærdelse til Jænder, Magnella, af en -
Da jeg ikke var færdig med at skrive for dig om
jeg var færdig med at skrive til en bekendt Adels
i Strassburg, sendte jeg dem en invangere for Jænder.
Da din Adels posten venter i Strassburg,
sendt jeg at se, at din Moder var kommet til
for at se, at du var den samme som
Glem ikke at lade mig vide om du er
bleven i Strassburg og det sidste Ord du sendte
at være i London, sendt mig din Brev til Meyer
Johel i Jewery Street, for at jeg kan finde dig
da Adels og Magnella, jeg kan finde
dig. Din Moder fortæller dig vistnok om
Jænder at se for den Halkjær og om den
fleksion af dig og Luffe om at sende Jænder
Påminst Adels i London og Edinburgh. Det
var dog godt, at du præsenterte mig for Jænder -
Jens Lindes. Glem ikke at se om du er
Antoinette Singsel i Conciergerie. Læs ned!

Din Jacobten