

1885-07-04

AFSENDER

J. C. Jacobsen

MODTAGER

Ferdinand Meldahl

FAKTA

Type:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
København

Afsenderinfo (lakstempel, adresse
m.m.):
J.C. Jacobsen

Modtagersted:
København

Arkivplacering:
Rigsarkivet

Emneord:
Danmarks historie, Frederiksborg
Slot, klokkespil,
mæcenvirksomhed

DOKUMENTINDHOLD

Om det gamle klokkespil og J. C. Jacobsens iver for at få lavet et nyt

TRANSSKRIFTION

4/7 1885

Kjære Hr Etatsraad Meldahl

Det er besynderligt, at jeg har glemt hvad der findes i F. R. Friis Samlinger om Sangværket i Klokkertarnet paa Frborg, hvoraf det sees at det indeholdt 16 smaae Klokker og 2 Trommer af Kobber og 13 støbte Messingvalser, samt at det kunde spille 50 forskjellige Melodier (pag 251). Paa næste Side (p 252) staar at Kongen har noteret i sin Almanak 14 Juni 1619, at han har "contraheret med J. Heckelauer om et Sangverk, som kan slaae 100 forskjellige Melodier". Hvorledes dette kunde lade sig gjøre med 13 Valser, forstaaer jeg ikke; formodentlig have Valserne været saa lange, at der var Plads til flere Melodier paa hver. Det er dog ønskeligt at et eventuelt nyt Sangværk blev det gamle saa ligt som muligt, selv om Melodiernes Udførelse ikke bliver saa fuldkommen

som man ellers nu kan gjøre den.

Restaurationen af den øverste Etage ligger ogsaa mig varmt paa Hjerte, men naar den paa en værdig Maade skal svare til de andre Etager, vil den sikkert kræve mere end 30.000 Kroner. Jeg vil derfor raade til at der udarbejdes Tegninger til en Udstyring, lig de andre Etager, hvorefter Arbejdet kan og - med allerhøieste Aprobation - skal udføres. Hvis jeg lever nogle Aar endnu, haaber jeg efterhaanden at kunne skaffe Midler dertil.

Deres hengivne

J. C. Jacobsen

I Morgen vil jeg om muligt gjøre en Udflugt til Frborg.

J. C. JACOBSEN.

Kjøbenhavn, den 4/7 1885.

Byggeriet Samle Carlsberg.

Kjøbenhavn. K.

Ejeren af Glattorad Meladur.

Det er bekendt, at jeg har glemt
sæt det sidste i J. R. Friis's Samling
om Sangvædet i Etthelænsstuen ved Foborg.
Særlig det fact at det indofaltt 16 June 1619
og 2. Grammat af Gælder. og 13 Rulle Meladur
maltes, samt at det sidste vilde 50 faabjellige
Meladur (pag 251) - saa under Inds (p 252)
særlig at Sangen var realiseret i sin Almenhed
14 Juni 1619. at den var i en Trængsel med
J. Heckerlaun og om Sangvædet, som den
stær 100 faabjellige Meladur. Ingenting
dette sidste lade sig gøre med 13 Maltes,
særlig jeg ikke; formentlig som Meladur
nemot saa længe, at det var blot de få
Meladur som var. Det er dog uindværet
at et eventuelt nyt Sangvædet blev det
gamle som lige som uindværet, som om Meladur
med det første. Det blev som for den

kan man elsket mig dan gjen den.

De parvations af den danske Flage
ligger ogsaa mig naarmt paa Hjerte, men
naar den paa en anden Maade skal kunne
de de anden Flage, mit den sidste Sagen
men om 30,000 Kroner. Jeg mit Sagen
naar de et de sidste Sagen
en betyning, lig de anden Flage, Sagen
Arbejde dan mig - med alle Sagen
den - Stad indfaar. Jeg mig Sagen
naar de Sagen med mig, Sagen mig Sagen
et Sagen Sagen Sagen Sagen.

Din Sagen

J. C. Jacobsen

I Sagen mit mig mig mig mig
en betyning de Sagen.