

**J. C. JACOBSENS ARKIV**  
CARLSBERGFONDET

**1873-09-02**

**AFSENDER**

J. C. Jacobsen

**MODTAGER**

Japetus Steenstrup

**FAKTA**

Type:  
Brev

Sprog:  
Dansk

Afsendersted:  
København

Afsenderinfo (lakstempel, adresse  
m.m.):  
J.C. Jacobsens brevpapir

Modtagersted:  
København

Arkivplacering:  
Det Kongelige Bibliotek

Emneord:  
Carlsberg, Naturvidenskab, geologi

**DOKUMENTINDHOLD**

J. C. Jacobsen sender Japetus Steenstrup nogle muslingeskaller og en kile fundet i udgravninger på Carlsberg.

**TRANSSKRIPTION**

Besvaret samme Aften  
Kilen et mærkværdigt Jøkelgjerning[?]  
sendt den til Prof Johnstrup, han vil nok komme imorgen. (NB. jeg  
havde selv taget Gravens interessante Væg i Øiesyn inden dette  
Brev ankom fra Jer)  
[Japetus Steenstrups håndskrift]

Kjære Ven

Hermed sender jeg nogle af de omtalte Muslingeskaller o desl, som  
i de sidste Dage ere fundne i den faste Leer i c 22 Fods Dybde  
under Jordfladen. Om der er noget mærkeligt ved dem veed jeg  
ikke, derimod er jeg nysgerrig efter at vide hvorledes de Læerde  
ville forklare fundet af medfølgende Kile (af Skifer ? ) som laae i  
samme Dybde i det faste Leer, hvor der ikke var mindste Spor af  
at der havde været gravet.-

d. 2 Septbr. 73

Din hengivne

J. C. Jacobsen

P. S. Det kan maaske interessere Dig, at see den temmelig lodrette  
Nedskjæring igjennem Leer og Gruuslag paa dette Sted i Valby -  
Bakke.

# J. C. JACOBSENS ARKIV

CARLSBERGFONDET

27. September 1873.  
J. C. Jacobsen.  
Carlsberg.

I dag er minnemøde ved Carlsberg-bryggeriet.  
Først da kom Hr. Raaf Johansen, da kom  
J. C. Jacobsen med sin hustru og deres datter  
Lotte og deres børn. (M. og S. og deres  
datter Sophie) og da kom også  
J. C. Jacobsens bror og hans hustru og deres  
datter Sophie.

Først fandt jeg nogen af de anhængere  
til bryggeriet, der var i dræsler  
og skjorter i det faste Lær.  
i 22 dage viste andre bryggepladser. Denne  
var en ørken med mørke sand og den næste  
i 18 dage var en ørken med græs og  
et vand i højde med den faste  
Lær, men den var ikke en ørken  
af det samme grund.

Den 2 Septbr 73. *Min Jaargang*  
*J. C. Jacobsen*

T. S. Det var nu en måned siden vi havde  
et par dage tænkt på at  
være ved Carlsberg-bryggeriet  
i den næste måned, men nu  
er det ikke længere et  
måned.